

BERICHTEN VAN ROVER

Olinda, 1 november 2022



Beste Amigos,

Over de verkiezingen

We zijn blij en ook opgelucht dat Lula afgelopen zondag, 30 oktober 2022, de presidentsverkiezingen gewonnen heeft. Ik zeg opgelucht, omdat de herverkiezing van Bolsonaro rampzalig zou zijn geweest, niet alleen voor Brazilië maar voor de hele wereld. Met steun van een op 2 oktober verkozen conservatief congres met ook een sterke extreem rechtse vertegenwoordiging, zou Bolsonaro de federale instanties van jurisdictie naar zijn hand kunnen zetten en een einde maken aan de democratische rechtsstaat. Een totalitair regime dat genocide ("minderheden moeten zich aanpassen aan de meerderheid") en ecocide ("de Amazone is van ons") pleegt, dat de sociale staat ondermijnt en de repressieve staat enkel

versterkt. We zouden richting Rusland, Turkije, Polen, Hongarije gaan.

De grote kwestie is, dat de democratie van binnenuit kapot wordt gemaakt. Er komen geen tanks en soldaten op straat aan te pas om een staatsgreep te plegen, zoals het geval was in 1964 in Brazilië. In 2016 is er een staatsgreep gepleegd tegen de wettelijk verkozen presidente Dilma Rouseff via een impeachment door het parlement met steun van de media. In 2018 is de tweede fase van deze staatsgreep gebeurd door Lula onterecht te veroordelen en gevangen te zetten via "Lawfare", politiek misbruik van de rechtsspraak. De partijdige rechter, Sergio Moro, is daarna minister van justitie geworden van Bolsonaro en was nu, na verkozen te zijn voor de senaat, de juridische adviseur van de campagne van Bolsonaro. Corruptie is in deze processen steeds het sleutelwoord om de gemoederen te bewegen en in de publieke opinie de machtswisseling (het woord "golpe", coupe, staatsgreep is taboe) te rechtvaardigen. Men speelt in op morele waarden en verhuult waar het eigenlijk om gaat: de hegemonie van het Internationale financiële systeem en de neoliberale economie die rijkdom en macht concentreert en het milieu tot het uiterste exploiteert.

We zijn hartstikke blij, omdat we de hier boven beschreven ontwikkelingen sinds 2014 hebben zien gebeuren. Niet met lede ogen aanschouwd, maar met veel verzet, protest en met tranen van wanhoop, zeg maar met bloed, zweet en tranen beleefd. Bij alle stemmingen in het congres om de moderne democratische grondwet van 1988 te veranderen, om de sociale inzet van de staat te minimaliseren en de arbeidsrechten te ontkrachten, kreeg links geen voet aan de grond. Haalde nog geen 30%

Stichting Amigos do Brasil

Ledenadministratie: Anne Lamberix, Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg aan de Geul
T 043 – 601 40 65 E amigosdobrasil@home.nl I www.amigosdobrasilvalkenburg.nl

Bankrelatie: ING Bank IBAN: NL95INGB 06798 64 520 - BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel nr. 41077182 - ANBI 816119557

van de stemmen. Wij hebben het fascistische tij niet kunnen keren.

Daarom is de verkiezing van Lula met een miniem verschil van 2 miljoen stemmen een reusachtige overwinning. Tegen de gewapende milities met hun gewelddadige intimidatie in de volkswijken, tegen de fascistische militaire politie en rijkspolitie, die er alles aan deden om Bolsonaro te begunstigen, tegen ondernemers die hun werknemers verplichtten op Bolsonaro te stemmen, tegen chauffeurs van taxi's en vrachtwagens, die een eenmalige bonus hebben gekregen van de regering, tegen de voorlopig kunstmatig verlaagde prijzen van benzine en diesel, tegen een maandelijks uitkering van 600 reaal aan 18 miljoen arme mensen tot december 2022, tegen de zogenaamde geheime begroting waarin de regering miljarden reaal ter beschikking heeft gesteld van gedeputeerden die de regering steunden, tegen het uitermate gesofisticeerde apparaat van fakenieuws met zijn robots die de bevolking als het ware bombarderen met miljoenen whatsapp-berichten, tegen de fundamentalistische christenen en hun fanatieke dominees van de pinkstergemeentes die alle fakenieuws reproduceren en mensen in een waanwereld plaatsen, een bubbel waarin de factuele werkelijkheid niet meer gezien wordt. Opeens gaat het over Lula, die op scholen unisex wc's wil installeren, waar onze dochters naar urinerende jongens moeten kijken, over genderideologie op scholen waar men van onze zonen meisjes probeert te maken, over de dictatuur van de gays, over abortus, over Lula die kerken wil gaan sluiten, Lula die het gebruik van drugs vrij wil maken, over de dreiging van het communisme, over de Braziliaanse vlag die Lula rood wil kleuren. Daarom, we moeten Brazilië zien te redden. "Brazilië boven alles en God boven allen" is de leuze. God, vaderland, het gezin en vrijheid! Bolsonaro wordt niet "Führer" genoemd maar "Mito", mythe. Fascistischer kan het niet.

Ga er maar eens aan staan.

Werkeloosheid, inflatie, rampzalig beleid tijdens de pandemie met bijna 700.000 doden, geweld tegen vrouwen, indianen, gays en zwarte bevolking van de periferie, vernietiging van het milieu, landbouwvergift

en agro-industrie, vernietiging van het regenwoud, openbaar onderwijs, openbare gezondheidszorg, arbeidsrechten, pensioenvoorziening, al deze dringende en noodzakelijke kwesties worden volledig buiten het spel der verkiezingen gezet. Daarom zeg ik nogmaals, het is een reusachtige overwinning geweest en we hopen Brazilië weer terug te brengen in de baan van een moderne democratische rechtsstaat.

Het zal geen regering van de PT, de Arbeiderspartij, worden, maar van het brede front van politieke partijen en groeperingen, die democratie hoog in het vaandel hebben staan. Dit is een bijzondere kiesstrijd geweest, tussen democratie en fascisme, tussen democratie en theocratie, tussen "democracia e barbárie".



We gaan samen voor Brazilië!

Op het moment dat ik dit schrijf, heeft Bolsonaro zich nog niet vertoond. Naar mijn idee staat hij volledig geïsoleerd en kan hij geen andere kant op dan de erkenning van het resultaat van de stembussen. De voorzitters van de Kamer van Gedeputeerden, van de Senaat, van de Hoge Raad en voorzitters van politieke regeringspartijen waren er als de hazen bij om de winst van Lula te erkennen. Belangrijk ook de onmiddellijke erkenning door buitenlandse regeringsleiders. Het lijkt wel of Lula nu al gaat regeren en niet vanaf 1 januari 2023. De Argentijnse president is gisteren al op bezoek geweest, de Egyptische president heeft Lula al uitgenodigd om bij de conferentie over klimaatverandering in Cairo te zijn in november, de G20 zien hem graag in Indonesië. Ik denk dat het een opluchting is voor de hele wereld.

Over de afgelopen zes maanden

Tot 1 mei 2022 bestond de mogelijkheid voor Braziliaanse burgers een kiesregister te verkrijgen of dit register eventueel te actualiseren.



De stemregisters in orde maken

Er bestaat stemplicht in Brazilië voor wie ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar is. Vanaf 16 jaar is stemmen facultatief. Vooral veel jongelui hebben we geholpen om een stemregister te krijgen. Het bewijs van deelname aan de verkiezingen is belangrijk als je een paspoort aanvraagt, een baan als ambtenaar wilt krijgen, bij sollicitaties. Wie niet stemt moet dat rechtvaardigen of moet een kleine boete betalen.



De stemregisters organiseren door Eliana, Eugenia en Teun

In april waren ons petekind Teun Baar en zijn Amerikaanse vrouw Lexie bij ons gelogeerd. Beiden werken in de Silicon Valley bij San Francisco en zijn bedreven met computers en zo. Zij hebben ons goed geholpen met de stemregisters. Verder hebben zij meegeholpen in de Cozinha Afetiva, groentes snijden en dergelijke, en ook hebben zij een aantal



avonden Engelse les gegeven in de Eco-Oca. Was erg leuk om al die ontmoetingen te zien gebeuren zonder dat men elkaars taal echt spreekt.

Engelse les



In de maanden mei en juni is de winterperiode begonnen. De temperatuur blijft hoog, minimaal 23 graden, met dit jaar uitzonderlijk veel regen. Dit als gevolg van de hogere temperatuur van de Atlantische Oceaan voor de West-Afrikaanse kust. Intense regenval gepaard met vloed heeft in onze kuststreek rampzalige gevolgen gehad. Overstromingen in de laag gelegen wijken en modderlawines in de heuvelachtige volkswijken.

De modderlawines zijn dodelijker dan aardbevingen. 195 dodelijke slachtoffers waren er in Pernambuco, 120.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten, enorm veel huisraad is verloren gegaan. Meubels, klerkasten, matrassen, fornuizen, tv's, ijskasten, van alles is vernietigd door water en modder. Veel spullen die nog afbetaald moesten worden. Ellende.



Donatie van matrassen na de overstroming

In Valkenburg en omstreken weet men wat voor een trieste ervaring dit is vanwege de overstroming van de Geul op 15 juli 2021. En hier is natuurlijk niemand verzekerd.

Jullie kunnen begrijpen dat de gaarkeuken, de Cozinha Afetiva, van grote betekenis is om enige zekerheid van voeding te bieden aan een 70-tal gezinnen hier in de buurt.



Voedselpakketten als noodhulp

De inflatie van basisvoedsel is 30 tot 40% dit jaar. Het minimuminkomen is 2% gereduceerd tijdens de regering Bolsonaro. Daarom is Brazilië weer terug op de hongerkaart van de Verenigde Naties. 33 miljoen mensen lijden honger, 60 miljoen mensen weten niet zeker of en wat ze eventueel eten morgen, zonder "segurança alimentar". Wij kunnen ons dat niet goed voorstellen vanwege de

vanzelfsprekendheid waarmee wij ons leven lang al "aan tafel gaan".

In de maand juli zijn Eliana en ik in Nederland geweest, gelogeerd bij zus Muis en zwager Steph in Heerlen. We hebben genoten van alle ontmoetingen met familie en vrienden. We hebben niet veel ondernomen, omdat we bij verrassing aandacht hebben moeten geven aan gezondheidsproblemen. Achterstallig onderhoud vanwege de pandemie zullen we maar zeggen. Ik heb ontdekt hartpatiënt te zijn. Na allerlei onderzoek red ik mij met medicijnen. Bij Eliana is een ernstige artrose geconstateerd in de heup. Na terugkomst in Brazilië is Eliana geopereerd op 6 oktober jl. Een nieuwe heup. Zij werkt nu met fysiotherapie aan revalidatie. Het gaat goed, gelukkig geen pijn meer.

Tijdens onze afwezigheid heeft de Cozinha Afetiva gewoon doorgedraaid. In augustus is door een bekende galerie in Recife een kunstveiling georganiseerd ten bate van de Cozinha Afetiva. Deze heeft 21.000 real opgeleverd, dat zijn zo'n 4.000 euro's die wij nu gedurende een aantal maanden in de vorm van voedselproducten ontvangen (rijst, bonen, spaghetti, maismeel, melkpoeder, koffie, olie, margarine,...)

Dat is even een hele zorg minder. Intussen blijven we de donaties ontvangen van de mensen die hier op schilderles zitten. Ook iedere maand goed voor ongeveer 500 euro's.



September en oktober stonden natuurlijk in het teken van de verkiezingen. Bij de eerste ronde heeft men mogen stemmen voor deputés in de deelstaat, voor

federale deputés, voor gouverneur, voor een zetel in de senaat en voor president.



Lula en Eugenia

Onze schoondochter Eugênia was kandidaat voor de senaat vanwege de PSOL, een kleine maar actieve partij links van de PT van Lula. Zij heeft het niet gehaald maar zij is wat meer zichtbaar geworden op het politieke toneel van Pernambuco.

Eind september hebben we na twee jaar pandemie weer het feest van Cosme en Damião mogen vieren hier in de Eco-Oca. Dat is altijd zeer vermakelijk.



De tweeling Giovanni en Gerlando die de berimbau bespelen. Onze Cosme en Damião!

Cosme en Damião zijn twee heiligen, artsen uit Klein Azië, zo van rond 300 na Christus, die geneesheren waren en nooit iets vroegen in ruil voor hun diensten. Zij waren christenen, door keizer Diocletianus geëxecuteerd. Op 27 september is hun naamfeest. Het is een feest van samensmelting. Aangezien de zwarte tot slaaf gemaakte bevolking van Brazilië niet hun eigen religies van Afrikaanse

oorsprong mocht beleven, vierde men het feest van de tweeling, de "ibejis" of "erês", die kinderen zijn van de orixás Jansã en Xangô, op de dag van Cosme en Damião. Het is gebruikelijk om snoep uit



te delen aan de kinderen. Dat hebben we natuurlijk gedaan en behalve dat hebben we een hele middag allerlei ouderwetse spelletjes gespeeld uit het pre digitale tijdperk. Een plezier van jewelste!

Hosana, die in het kinderopvangcentrum in Catingueira werkt, heeft ons een serie prachtige foto's gestuurd. Na de dood van haar tante Peninha in maart heeft men met veel liefde het werk voortgezet.



Kinderen nog met mondkmasker. Toch een mooi Sint Jansfeest gehouden einde juni.

Leuk ook om te zien de lessen over mondhygiëne. Als Amigos do Brasil mogen we rekenen op steun van tandarts

Kim Noltes, die in de maand juli weer in Brazilië is geweest.



Tandjes flossen

Tot slot

Lieve mensen, ik eindig met een goed en gerust gevoel. We krijgen weer de kans om mee te mogen werken aan een iets meer rechtvaardige Braziliaanse maatschappij met meer kansen voor arme mensen, met meer sociale zorg vanuit de politieke instanties, met meer respect voor de mensenrechten en eenieders waardigheid, met meer respect ook voor het milieu, "mãe terra", moeder aarde, zeggen we hier.

Jullie veel dank voor jullie trouwe steun, aandacht en medeleven.

Een hele goede Kerstmis voor iedereen, met vrede en liefde. Wij verheugen ons al op Nieuwjaarsdag, op het feest wanneer Lula voor de derde keer president wordt van Brazilië.

Lieve groeten en Goede Feestdagen!

Eliana en Rover



GIFTEN

- Een mooie gift van € 1.000,- ontvingen wij van de firma Vermeulen. Veel dank hiervoor!
- Diverse donaties ter waarde van € 250,- werden op onze bankrekening bijgeschreven, waarvoor onze dank!

Ook onze oprechte dank aan alle andere donateurs voor hun steun in deze voor Brazilië zo moeilijke maar hoopvolle tijden!

BELANGRIJK BERICHT

Met veel plezier en ook trots hebben wij in de voorbije jaren onze Nieuwsbrief aan u kunnen presenteren in zowel een papieren als in een digitale vorm.

In deze huidige tijd met veel onzekerheden op allerlei gebied hebben wij ons genoodzaakt gezien ons te bezinnen op de kosten die de papieren, gedrukte versie van onze Nieuwsbrief met zich meebrengt. Naast de hoge kosten voor drukwerk en porto zijn wij ons tevens bewust van het milieuaspect dat hiermee gemoeid is.

Na veel wikken en wegen hebben wij daarom besloten dat deze Nieuwsbrief nummer 57 in principe de laatste brief zal zijn die op papier wordt afgedrukt en wordt verzonden en/of thuis bezorgd.

De Nieuwsbrief zal derhalve alleen nog worden verzonden via e-mail en kan uiteraard zoals altijd worden gelezen of gedownload via onze website. Indien wij niet beschikken over uw e-mail adres dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven, zodat toekomstige Nieuwsbrieven via e-mail naar u kunnen worden verzonden. Ons e-mail adres is amigosdobrasil@home.nl

Mocht u desondanks niet in de gelegenheid zijn de Nieuwsbrief digitaal te ontvangen of via onze website te lezen en deze alsnog in papieren vorm willen ontvangen, dan verzoeken wij u dit specifiek aan ons kenbaar te maken via e-mail naar amigosdobrasil@home.nl of per post naar St. Amigos do Brasil, Hekerbeekweg 14, 6301 EN Valkenburg aan de Geul.

Het spijt ons dat wij dit besluit hebben moeten nemen maar zien geen andere mogelijkheid om de kosten te beperken. Wij hopen en vertrouwen op uw begrip hiervoor.



Wij wensen u een mooi, covid-vrij, Kerstfeest toe in vrede en vriendschap.

***Bestuur
St. Amigos do Brasil***